



Vrije teksten  
De prinses...,  
Durbuy, tante  
Nonneke, de  
wereldbol

Onderzoeken  
De vos, de  
koala, de  
ijsbeer, de  
potvis, Red  
Star Line



Interview met  
Duëne en  
Kato,  
weerbericht,  
Nieuwsboekje,  
nieuws,...

Zon en wolken  
Temp: 19 °C  
Wind: ZW 3 bft.

Vrijdag 30 september 2016 | hinkelpad.be, de Marsmannen | 1 euro

# Het eerste MarsMagazine

Voor het eerste forum maakten we ons eerste MarsMagazine van dit schooljaar. Iedereen deed zijn deel en we geven je een glimp van wat we allemaal leerden.

door Siel

**BORNEM** - In ons MarsMagazine kan je vanalles vinden: Vrije teksten, onderzoeken, een weerbericht, zoekertjes, zaken die we leerden in de kring... Wat meer uitleg vind je alvast hiernaast.

We hebben 2 nieuwe kinderen in de klas: Duëne en Kato. Twee supertoffe madammen die we graag aan jullie voorstellen op pagina ... Met die twee Marsmaddammen erbij, was onze klas compleet. 20 Marsmannen gingen meteen aan de slag. Er werd al heel wat geschreven, opgezocht, bezwoken, onderzocht... Op pagina 23 vind je de eerste vrije teksten. Dja schreef een leuke tekst over een gekke wereldbol, Jade verzor een heel verhaal over een prinses, Stans had een gek verhaal over Tante Nonneke en Yeno maakte een verslag over zijn reis naar Durbuy.

Durbuy. Verder kwam er al heel wat interessants aan bod in de kringen: Duëne vertelde over rijbewijzen, daarover kan je lezen op pagina 10. Aster deelde zijn vlottenbouwverhalen met ons en dat vonden we superleuk! Kijk hiervoor zeker op de gezocht pagina... Siel was naar het Red Star Line museum geweest en had daarvan een boekje meegebracht. We maakten er samen een historische reporter over, maar we willen dat toch wel graag eens met onze eigen ogen zien. Dus 11 OKTOBER trekken we met de bus naar Antwerpen. Een verslag in de

volgende MarsMagazine! Tijdens de nieuwsroude kregen we al heel wat interessante nieuwtjes, die van Ioanna vind je op pagina 45. Gloria ging zelfs nog een stapje verder en maakte een nieuwsboekje! Die kringen en nog veel meer inspireerden al heel wat Marsmannen tot een onderzoek. Op pagina ... vind je het resultaat van ons klassikaal dierenID van de potvis, Lennert en Kobe kregen jullie wat meer over de vos, Renée maakte een dierenID over ijsberen dat ze graag met jullie deelt. Pien ging dan weer aan de slag over de koala, haar gekke weetjes kan je

vinden op pagina 1. Om ons MarsMagazine compleet te maken, ging Sebi en Recep nog aan de slag om een weerbericht te maken voor jullie, maakte Kato een zoekertjesblad en schreef Siel dit nieuwsblad.

Als u dit MarsMagazine kocht, willen we u van harte bedanken om onze klas te sponsoren. Daar doen we veel leuke dingen mee en kopen we materiaal voor onze klas. We wensen u veel leesplezier!

## Boekenbeurs

door de Marsmannen

**BORNEM** - Wij hebben grootse plannen met boeken dit jaar!

We krijgen in totaal 4 boekenopdrachten: een kamishibai-verhaal, een t-shirt, een toneelstukdialoog en een standje op de boekenbeurs. Jawel, u leest het goed! De Marsmannen organiseren een heuse

### BOEKENBEURS!

Zet 9 JUNI 2017 maar al met stip in u agenda, want daar zal heel wat te zien en te beleven zijn. We werken er een heel jaar naartoe met onze boekenopdrachten en hopen op een spetterende eerste editie!

Nodig gerust ook oma's, opa's, tantes, nonkels, meters, peters, broers, zussen, burens... en andere geïnteresseerden uit!

De Marsmannen!



Wiet je dat...  
Er een brommelvles in je oor zit?  
Thian zijn tand onder verdoving eruit is gehaald?  
Gesurft met een t wordt geschreven?  
Er in Gent een kattencafé is geopend?  
We tussentitels leerden gebruiken?  
Siel een overzetboot neemt om op school te geraken?  
Dat een slak meer tanden heeft dan een haai?  
De strapdag superleuk was?  
Sommige fietsen een terugtraprem hebben?  
We een potvis op schaal hebben getekend?

Mopje van de maand:

Waarom vindt de tuinbouwmurfw geen werk?

Omdat hij geen groene vingers heeft!

## Fietsenmakers

door Siel

**BORNEM** - In de kring vertelde Gloria over hoe de ketting van haar fiets er verschillende keren af tijdens een fietstocht. Meteen kwamen heel wat Marsmannen met soortgelijke spannende fietsverhalen. We kwamen er op uit dat we toch wel graag zelf onze fiets wat zouden willen kunnen herstellen. En als we dan toch bezig zijn willen we die fietsen ook wel eens testen op het parcours in Breeven.

Dus...  
Op **VRIDAG 7 OKTOBER** brengen de Marsmannen hun fiets mee en vertrekken we na de eerste speeldag richting Breeven, daar fietsen en picknicken we en daarna gaan we verder naar Fietsen Van Straten. Daar worden we ontvangen voor wat uitleg en nog veel meer rond fietsen.

We zijn nog op zoek naar begeleiders die mee willen gaan met de fiets. Laat zeker iets weten aan Siel of via mail: siel.kerkhof@hinkelpad.be



MarsmannenBLOG:

<http://www.hinkelpad.be/>

[schoolteam/lager-onderwijs/](http://www.hinkelpad.be/schoolteam/lager-onderwijs/)

[marsmannen-nieuws/](http://www.hinkelpad.be/marsmannen-nieuws/)



## Zoekmachine voor kinderen

door Siel  
**OVERAL** - Wil je met je kind thuis ook eens aan onderzoek werken of gewoon iets interessant opzoeken? Loop je er tegen aan dat alle teksten veel te moeilijk zijn en dat je alles moet uitleggen?

Hier is de oplossing:  
[www.jouwozoekmachine.be](http://www.jouwozoekmachine.be)  
Bij deze zoekrobot kan je de leeftijd opgeven van je kind en komen er teksten en filmpjes op het niveau dat uw kind kan lezen en begrijpen. Veel opzoekplezier!



Wist je dat panda's banden  
samen zijn?



L



Als ze stress krijgen bewegen ze  
hun oren te knijpen.



Van pijn blaas groen en rood  
ook heel lekker.

Als ze geboren worden zijn ze  
leuk.

VRIJE TEKST

## DE PRINSES EN DE APPEL

Er waren eens een prins en een prinses. Ze woonden in een kasteel naast het bos. De prins heette Arno en de prinses heette Korallen.

Op een dag waren prins Arno en prinses Korallen aan het vandelien in het bos, toen ze opeens werden gevolgd door een huppende beer. Ze renden zo snel ze konden naar het kasteel. Prins Arno en prinses Korallen waren buiten adem. Ze ploften neer op hun bed en gingen slapen.

De volgende dag gingen ze naar het ziekenhuis want ze kregen een kindje. Het kindje heette Ella. 10 jaar later vindt Ella een mooie rode appel en toen ze thuis kam, wast ze hem en at hem op. Toen ze de appel op haar viel ze neer. Korallen en Arno renderen naar beneden en verrokken naar het ziekenhuis.

Na een maand was Ella weer beter. Vanaf toen aten ze alleen maar appels uit de wijk en niet uit het bos. Ze leefden nog lang en gelukkig.

1416 19 SEPTEMBER 2016

1 Nijlpaard is zo hard, maar zijn belag  
1 van de beest / zand / in dat een  
1 van de beest / zand / in dat een



1

5

4



2



3



My Beer



1 Wat is de naam van dit? In het Noordpoolgebied.



1 De veldwachter zijn hun de naam

R one

1 Wat is de naam van dit gebied? Kunnen dit zijn?

1 Wat is de naam van dit gebied? Kunnen dit zijn?

1 Wat is de naam van dit gebied? Kunnen dit zijn?

causa?

1 Wat is de naam van dit gebied? Kunnen dit zijn?

1 Wat is de naam van dit gebied? Kunnen dit zijn?

1 Wat is de naam van dit gebied? Kunnen dit zijn?

## EEN TOF IDEETJE VOOR NIEUWSRONDE!



Tegen donderdag moest ik een nieuwtje voorzien. Toen ik maandag thuis kwam, begon ik er meteen aan. Ik ging naar de computer en ik keek op websites - ik vond er een heleboel!

Ik ging naar boven en zocht oude boekjes. Ik had er veel gevonden, ik plakte mijn nieuwtjes er in en versierde het boekje.

Toen ik het voorafelde op donderdag was iedereen enthousiast. De Marsmannen vonden mijn boekje een leuk idee.



VRIJE TEKST

HET RAARSTE DAT OOI OP DE "WERELDBOL"  
WAS GEBEURD.

Op een vrijblijvende dag in september was ik aan het  
slepen naar Schotland lag. Ik stak er een speld op, ik  
stoude er op en... allesss begon te draaiennnn!!!!!!

Toen alles stopte met draaien, had ik opeens een kilt  
aan. Ik draaide me om en plotseling kwam Nessie uit  
het water! Ik schrok me een bult en liep naar het  
dichtstbijzijnde café. Toen ik binnen kwam vroeg ik om  
water, maar er was alleen... Dus liep ik  
naar het meer waar Nessie zat en vroeg hem om water.  
Maar sprak hem aan als "Brit" en hij werd razend boos.

Ik liep super nerveus, onderweg botste ik tegen een  
wedge op het land België, recht op de gemeente  
Bornem. In ik was weer thuis. Wat was het zai in  
Schotland?

11/11, SEPTEMBER 2016

# REPORTER

Met: Verrijkt door zinnig

Waar heb je je nieuwste gevonden?

- op Karrewiel
- in de Klap
- in deze brand:
- ergens anders: Wij hebben het

Duid met twee de belangrijkste dingen uit je nieuwste aan.

Denk aan: wie / waar / wat / wanneer / waarom / hoe!

Waarom gaat je nieuwste Schrijf het herenden kort naar.

Wat is de belangrijkste reden dat de rijstbouw nu anders is?

Wat is de belangrijkste reden dat de rijstbouw nu anders is?

Waarom heb je dit nieuwe gekozen?

Wat is de belangrijkste reden dat de rijstbouw nu anders is?

De rijksoverheid heeft het langer onder vuur. Het is minister van Zaken en

De rijksoverheid heeft het langer onder vuur. Het is minister van Zaken en

De rijksoverheid heeft het langer onder vuur. Het is minister van Zaken en

De rijksoverheid heeft het langer onder vuur. Het is minister van Zaken en

De rijksoverheid heeft het langer onder vuur. Het is minister van Zaken en

De rijksoverheid heeft het langer onder vuur. Het is minister van Zaken en



## RECEPT RIJSTAART

### VOOR DE VULLING:

100 gr rijst - 5 dl melk - mespuntje zout - 1/2 vanillestokje - 2 eieren - 80 gr suiker - 1 ei custard - 80 gr boter

### VOOR HET DEEG:

250 gr bloem - 1 mespuntje zout - 1 1/2 dl lauwe melk - 25 gr basissuiker - 15 gr gist - 25 gr boter (in stukjes) - 1 ei

### BESTANDDELEN

Was de rijst en laat goed uitlekken.

Kook de rijst en doe al roerend de rijst, het zout, en het vanillestokje erbij. Laat alles 1 uur zachtjes koken op een laag vuur met de deksel op de pan, af en toe roerend.

Klop de eieren los en roer de suiker en custard door. Roer dit mengsel met de boter door de rijstbrij. Zet de bloem met het zout. Los de gist op in wat lauwe melk en voeg bij de bloem. Voeg de suiker, het ei en het ei toe.

Kneed alles, schep de voor de rest van de lauwe melk bijvoegend, tot een mooi deeg. Laat het deeg 1 uur rijzen.

Kneed het deeg daarna nog even goed door en rol het op een met bloem bestoven aanrecht uit tot een ronde lap, iets groter dan de taartvorm.

Bevoer de taartvorm en bekleed het met het deeg. Laat het deeg nog eens 30 minuten rijzen en vouw de opgestane deegrand over de rijst en bak de rijsttaart in een voorverwarmde oven (200°C) in 1 uur gaar en goudbruin.

Laat de rijsttaart minstens 1 uur in de vorm afkoelen.





## INTERVIEW

# DUENNE



DUENNE IS NIEUW SINDS DIT SCHOOLJAAR ZE HEEFT AL SNEL HAAR DRAAI GEVONDEN IN DE MARSMANNENKLAS. VOOR DEZE MAKSMAGAZINE SPRAK ASTER ELKS MET HAAR OM HAAR NOG WAT BETER TE LEREN KENNEN

WAAR WOON JE?

**Ik woon in Sint-Amands.**

WAAROM BEN JE NAAR DEZE SCHOOL GEKOMEN?

**Ik vond mijn vorige school niet zo leuk, dus ging ik met mijn mama en papa op zoek naar een leukere school.**

HOE HETEN JE OUDERS?

**Mijn ouders heten Ann en Kris.**

HEB JE EEN BROER OF ZUS?

**Ik heb een zus. Haar naam is Morgane.**

WAT IS JE LIEVELINGSETEN?

**Ik eet het liefste frietjes met mayonaise!**

WAT IS JE LIEVELINGSSPORT?

**Ik deed vroeger muurklimmen. Dat vond ik superleuk!**





VRIJE TEKST

## TANTE NONNEKE

Tante Nonneke was een heel dik vrouwtje. Ze ging voor het eerst naar het klooster.  
Maar ze had een groot geheim, eigenlijk heette ze Berta.

Dus ze ging naar het klooster. Daar stond een oor de deur. Die zei: je naam AUB. Ber... ik bedoel... Berta  
twijfelde geen seconde: Nonneke, dat is mijn naam, zei ze. Ga maar door, zei de wachter.

Berta zag 3 vrouwen met een lange rok. Hallo, zei Berta. Hallo, zelden ze. We waren juist bezig met geheimen  
te vertellen. Heb jij er een? Nee, zei Berta. Maar de nonnen wisten dat Berta loog, dus pakte ze een steen en  
gooide die tegen haar hoofd. Berta had pijn en vertelde haar geheim. Ze wist toch dat ze het wel eens ging  
zeggen. Tante Nonneke was nu tante Berta geworden

Staan



De vijand: De mens, ziektes,  
schurft, lintworm en hondsdolheid.

# VOS

Mijn diertje: De wizen, konijnen,  
vogels, jonge reeën, kippen

LINTWORM



SCHURFT



DE MENS



HONDS  
DOLHEID



VOGELS



KONIJN



MUIS

reus



KIP



BOSEN



STAT



VELD



Waarom leeft hij? Hij leeft in het bos, in de stat, in het veld.

haha



De vijanden en ziektes zijn 17 verschillende  
soorten van ziektes. De honden en de mens hebben  
17 is een belangrijke zanger! We de Vos.

Lernwerk en Rabe

**HOE HAAL JE JE RIJBEWIJS?**  
In het laatste jaar van het middelbaar wordt op sommige scholen les gegeven over de theorie van het rijden.

Je kan dit ook thuis studeren met een boekje en/of op internet.

Dan kan je een theoretisch examen afleggen. Je moet minstens 41/50 behalen.

Je mag dit verschillende keren doen, tot het lukt.

Als je het theoretisch examen behaald hebt, mag je oefenen om met de auto te rijden.

Je kan dit doen met iemand die je kent: mama, papa, opa,... Ze moeten wel al 6 jaar hun rijbewijs hebben.

Ken je zo niemand of lukt het niet? Dan kan je naar de rijsschool. Daar leren ze je schakelen, gas geven, remmen, ...  
Daarna doe je je praktijkexamen. Dat mag je maximum 2 keer doen, voor je extra lessen moet nemen bij de rijsschool.

**ER ZIJN VERSCHILLENDE SOORTEN RIJBEWIJZEN**

A voor brommer, B voor auto, C voor een vrachtwagen, D voor een bus,...



DOOR DUENNE LINT

# INTERVIEW KATO



KATO IS NIEMO IN ONZE MARSMAANDELKLAS  
VANAF DAGS EEN KUDDE MET METTEN MET BIRTE  
VOOR DEZE MARS MAGAZINE ONDERWIJER  
BIRTE BIJ HARE LES EN AAN WAT VERGEN  
LIZEN PILLIE MET?

WAAR WOON JE?

Ik woon in de Theo Andriesstraat.

WAT IS JE LIEVELINGSDIER?

Ik hou heel veel van paarden.

VIND JE ROEBENEN LEUK?

Een beetje. Cijferen kan ik goed!

VIND JE JE KLASGENOOTJES TOF?

Ja. Ze zijn heel lief geweest voor mij.

WAT IS JE LIEVELINGSETEN?

Ik eet het liefste pita.

VIND JE DE JUF LEUK?

Ja. Ze kan goed lesgeven.

WAT IS HET LEUKSTE ONDERZOEK OF VRIJE TEKST?

Vrije tekst. Ik heb er al een geschreven over een sleutel.



# Dieren ID over 1. potvis

- Mijn dier is een  zoogdier  vogel  reptiel  ongewervelde  vis  ongewervelde

Zo plant mijn dier zich voort.  
Is het kweekdier? Hoe lang duurt de draagtijd? Legt het eitjes? Hoe lang duurt het voor de eitjes uitkomen?

Het is levenswijze

Hier leeft mijn dier.

Waar? In welke soort habitat? Is het huidige dier zelfgemaakt?

Het heeft diep water nodig

Dit zijn de vanden van mijn dier.

de mens

Mijn dier eet:

haringen en zandkruip



## De potvis

De potvis is een groot zoogdier en leeft in oceanen. Naast dat zijn lengte kan bijzonder groot zijn, produceren het dier een bijzonder sterke die geurachtige lucht ingesloegen.

De potvis is een zeer belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.

De potvis is een belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.

De potvis is een belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.

Voor het leven van de potvis is het belangrijk om de potvis te beschermen. De potvis is een belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.

De potvis is een belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.

De potvis is een belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.

De potvis is een belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.

De potvis is een belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.

De potvis is een belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.

De potvis is een belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.

De potvis is een belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.

De potvis is een belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.

De potvis is een belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.

De potvis is een belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.

De potvis is een belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.

De potvis is een belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.

De potvis is een belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.

De potvis is een belangrijke tonijnvis in een aantal met zand. Een potvis kan wel 200 kilo groter zijn, worden ongeveer 100 jaar oud. Een potvis leeft ongeveer 20 tot 30 jaar.



VRIJE TEKST

DURBUY

**De kofieboer**  
 We rijden over de zee  
 Durbuy. Tijd om te  
 naar home te gaan. Het moet gaan  
 terug naar Arno en Jolanda.

**Kalafalen**  
 Om te weten wie we  
 Avonden in de rivier. In de  
 avond zijn we terug bij het huis en eten  
 slapen. Deze keer in mijn eigen bed.

**Hieraan**  
 's Morgens op dag drie eten we koffieboer. Dan gaan  
 daarna wandelen in het bos. Ik ben op Hienra. We zijn  
 avond. Na nog een stukje, dan ik slapen.

**Schieten**  
 Als ontbijt op de laar. We eten we fruit en koffieboer. Echter  
 niet de schipen schieten. Geen echte, maar een beetje lekker. Het  
 kofieboer tegen een huis. We gaan naar huis.

YENO, SEPTIMBER 2016



De menselijke versen in regenschoon  
mee een draagtype mee elf maanden



De afgezien leeft op, haagbalkten  
van Eindhoven, Belénia, C. P. L. en  
noord Penn.

Dit is een foto  
van Boris in het  
guldertijde

opendun: Vossen.  
mijn dienst: gruis



De afgezien wordt overgenomen  
gehouden: over: de af. En zijn  
hans: over: schuld: Hende: Lijven: S. van  
en H. van: c. a. g. a. t. 's.



HET WEER

# H E T

ZON

HET WEER

BEWOLKT

HET WEER

# WEER

HET WEER

Zaterdag

BUEN

Zwakke avond uit

ZW



Zwaar bewolkt

regen

14°C - 20°C

Zondag

HET WEER



buen

HET WEER

HET WEER

13°C - 19°C

STORM

Volgende Week

HET WEER

HET WEER

door Recen en Sebi

opnieuw droger



ZON!

HET WEER

Zachte temperaturen

# GEZOCHT

Begeleiders  
met Fiets  
7 oktober  
historisch  
fietsmaken & bouwen

Scanner  
om onze  
digitaal te bewerken  
+ ons  
VRIJ TEKSTEN  
te bewerken  
Menselijke

Materiaal om

## VLOTTEN

te bouwen:

plastic  
bomen  
(200 €)  
of water  
om alle te

houten balken

+ zotte  
ideeën  
& creatieve  
denkers!

WEST-  
VLAANDEREN

Startpunt

